

"Regelmatig bezoeken wij een huiskring en om beurten mogen we dan iets voorbereiden. Ik was aan de beurt om iets voor te bereiden en mijn dochter wees me op het boekje 'Je getuigenis delen'. Ik las het boekje en dit sprak me erg aan. Ik stuurde een aantal vragen uit het boekje rond naar de kringleden zodat ze deze konden voorbereiden. Tijdens de kringavond hebben we ons getuigenis om de beurt gegeven.

Het was bijzonder om te horen hoe ieder zijn weg is gegaan. We zijn allemaal wel gelovig opgevoed, maar toch verschillende wegen gegaan. De één als kind die keuze voor Jezus gemaakt en de ander pas later bewust gekozen. Ook deelden we wat andere gelovigen voor je betekend hebben. Soms zag je dat zij iets hadden wat jij miste. Je getuigenis delen werkt verbindend, je zet mensen er mee aan het denken en je kunt veel van en over elkaar leren. Het boekje heeft hier goed bij geholpen! Een aanrader voor elke huiskring!"

M. Bosselaar