

“Een voortreffelijk boek, heel geloofwaardig en vooral ook evenwichtig. Het geeft antwoord op goede vragen.” (Robert Cau, voormalig leider Jeugd met een Opdracht Frankrijk)

“Kort, praktisch en to the point.” (review op [goodreadings.com](http://goodreadings.com))

“Het valt me weer eens op dat dunne boekjes vaak erg compleet zijn. Ook hier is dat het geval. Met 115 bladzijden word je aangemoedigd om bezig te zijn in de navolging van Christus om voor de zieken te bidden. Het boekje is het eerste deel uit een serie, de Impact Serie van uitgeverij Iris. Zij hebben een link met de organisatie Jeugd met een Opdracht. Dit eerste deel maakt dat ik meer wil lezen.” ([www.boekenmening.net](http://www.boekenmening.net))

“Een zeer informatief boekje, prettig leesbaar. Erg goed, Bijbelvast en bemoedigend.”

“Een heel toegankelijk boek. Ik zal het promoten in onze kerk, ik hoop dat we er iets mee gaan doen.”

“Er is vaak eenzijdig verkondigd: ‘Je hoeft niet ziek te zijn, want God wil je genezen.’ Daardoor zijn veel mensen beschadigd. Dit boek is puur, eerlijk. Ik ben ervan onder de indruk.”

“Leuk om te lezen. Ik denk dat de schrijfstijl veel mensen zal aanspreken.”

“Ik ben er in aan het lezen en kan niet stoppen... zo herkenbaar, bevestigend en aanvullend! Alsof de Vader Zelf aanmoedigt: laten we beginnen!!!”

“Een interessant boek. Duidelijk en begrijpelijk geschreven.”

“Een erg goed boek.”

“Ja, soms genezen mensen waarvoor we bidden niet. Maar het gaat om een basishouding en het gehoorzaam zijn aan de opdracht om voor zieken te bidden. Dat is waar het om gaat in dit boek.”